

Met hart en ziel

Ingediend bij
Ninni Houckcamp
13/9 - 2011

Handboek OKD
beoordeling
motivatie
kennend letter.

Op een zondag vlak voor Kerst was ik op uitnodiging van het OKD in de gevangenis Norderhaven in Veenhuizen.

Een vrijwilligster had tafeltjes klaargezet en allerlei mooie versierselen om een adventskrans te maken. Gedetineerden kwamen binnen om even daarna hun kinderen te begroeten. Die waren gebracht door vrijwilligers om samen met papa aan iets moois voor kerst te werken. De vrijwilligers hadden de context geschapen voor een ontmoeting van vader en kind. Even de ervaring van iets goeds.... zoals het moet zijn.... vader en kind bij elkaar ... en niet van elkaar gescheiden.

In de gevangenis zien we als door een vergrootglas hoe het mensenleven kan zijn. Criminaliteit heeft grote gevolgen voor de slachtoffers. Maar ook voor de gedetineerden zelf en voor zijn / haar relaties, in het bijzonder ook de kinderen. Veel is nodig in allerlei opzichten om tot herstel van het leven te komen als er misdaden zijn gepleegd. Het OKD richt zich op de relatie tussen kinderen en hun gedetineerde ouders. Een detentie heeft grote gevolgen voor de kinderen. Ze raken vaak gestigmatiseerd en buitengesloten. En ze missen in belangrijke levensfasen hun ouders. In plaats van veiligheid en geborgenheid is er spanning en onzekerheid. Geen stabiele levenssituatie om te kunnen groeien. Ook voor ouders die vastzitten is het moeilijk hun kinderen te moeten missen en er geen directe verantwoordelijkheid voor te dragen. Het OKD wil kinderen in die instabiliteit ook iets van een goede ervaring bieden met papa of mama die niet thuis is. En het wil ook ouders helpen om iets van hun ouderlijke verantwoordelijkheid ook tijdens de detentie inhoud te geven. En zo ook in gevangenschap voor het kind van betekenis te zijn. Het meehelpen om deze betekenisvolle ervaringen voor ouders en kinderen te laten ontstaan is een mooi ideaal. Vrijwilligers kunnen daarin een eigen rol spelen, juist ook omdat zij het werk volstrekt belangeloos doen en helemaal beschikbaar zijn alleen voor de mensen om wie het gaat.

Werken met kinderen van gedetineerde ouders en met die ouders zelf, krijgt een bijzondere kwaliteit als je het doet met hart en ziel.

Bouhuys en Deurloo schrijven over in Taalwegen en
Dwaalwegen in op de beschrijven hart en ziel.

De Ziel in de bijbel staat voor de mens met al wat in hem is. Het is de mens zoals hij of zij zich manifesteert met alles wat in hem is aan liefde, afstand, angst, twijfel. Het hart in bijbelse zin is het centrum van de mens, wat de ziel – de mens met al wat in hem is – richting geeft. Het hart in ons wijst ons de weg, dat is in het Oude Testament de weg die God met zijn volk gaat. Dat is 'hoe het leven ook loopt' een weg van toekomst. Zo werken met hart en ziel betekent dus dat wij 'met alles wat in ons is en bij alles wat we meemaken' perspectief blijven zien voor onszelf en voor de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.*

(Taalwegen en dwaalwegen, K. Bouhuys / K.A. Deurloo, p. 97 – 111). 1973

Gedetineerde ouders en hun kinderen zitten vaak in hun leven in een spiraal naar beneden gevangen in hun levenssituatie. Ze hebben begrip en aandacht nodig van anderen om overeind te blijven. Vaak is het tegendeel het geval. Ze worden uitgesloten. Of ze sluiten zichzelf uit, uit schaamte of onzekerheid.

Exodus wil geïnspireerd door het evangelie, naast mensen staan en hen begeleiden een nieuwe toekomst tegemoet. Zo is het werk begonnen 30 jaar geleden in een kelder in Den Haag met een aantal vrijwilligers. Enkele dagdelen per week was een Open Huis beschikbaar voor ex-gedetineerden om na hun detentie een nieuwe start te maken. De inspiratie vonden we in het evangelie waar we zien dat erin de wereld van God voor ieder mens toekomst is. We kozen de naam Exodus om iets aan te geven van de beweging die nodig is om uit het angstland Egypte naar een nieuw land van beloften te gaan. Voor Israël ging dat door de woestijn heen. Zo is dat ook bij onze mensen. Er is veel inspanning nodig om tot herstel van het leven te komen. Het is goed dat er dan mensen zijn die ondersteunen en bemoedigen. Mensen die in jouw toekomst blijven geloven. Mensen die weten waar het naartoe moet.

Exodusvrijwilligers hebben veel te bieden. Als ze werken met hart en ziel komt er liefde mee. En ook aandacht en betrokkenheid. Exodusvrijwilligers laten ouders en kinderen voelen dat ze ondanks alles waardevol zijn en dat er mensen zijn waar ze op kunnen rekenen.

1. Criminaliteit staat vaak niet op zichzelf. Veel misdadigers hebben achterstanden op persoonlijk gebied en maatschappelijk gebied. Dat is geen verontschuldiging voor hun misdaden, maar er moet wel rekening mee gehouden worden om de criminaliteitsspiraal om te buigen.

2. Criminaliteit is schadelijk. Het heeft grote gevolgen voor de slachtoffers, maar het is ook schadelijk voor de gedetineerde zelf en voor zijn / haar relaties, in het bijzonder ook de kinderen. Kinderen krijgen veel mee als hun ouders criminaliteit bedrijven. Allereerst kan dat sterk hun waarden- en normenpatroon gaan bepalen. In de gevangenis heb ik nogal eens gezien hoe kinderen misvormd kunnen raken in een crimineel opvoedingsmilieu. Ze gaan gewoon vinden wat maatschappelijk onaanvaardbaar is, bijvoorbeeld stelen. Kinderen raken ook gestigmatiseerd en buitengesloten als hun ouders met justitie in aanraking komen en kinderen missen in belangrijke levensfasen hun ouders als ze vastzitten.

Opvang en begeleiding van kinderen van gedetineerde ouders is dan ook van grote betekenis. Allereerst natuurlijk omdat die kinderen onschuldig zijn en recht hebben op aandacht en begeleiding. En ook voor ouders die vastzitten is het goed als er zorg en aandacht is voor hun kinderen en als ze zelf bij die zorg en aandacht worden betrokken, om zo hun verantwoordelijkheid inhoud te geven. Deze zorg is voor hen in een heel moeilijke fase in hun leven van bijzondere betekenis.

*Jan Eerbeek
voorzitter Eas der Medelcer*

**Modules voor de training van de vrijwilligers van het Ouders,
Kinderen en Detentieproject**

1. Wat bezielt je?- over motivatie en drijfveren van het vrijwilligerswerk
2. Communiceren met kinderen van alle leeftijden - over effectief praten en vooral luisteren- over steun bieden en invloed op (lastig) gedrag
3. Grenspaaltjes - over intimiteit en grenzen/ afstand en nabijheid
4. Multiculturele verrassingen - over andere culturen en die van onszelf
5. Ik hou van jou helemaal tot aan de maan - over loyaliteit en verlies
6. Kan je een geheim bewaren? - over geheimen en signalen

1/9

Microsoft Office Outlook Web Access

Typ hier als u wilt zoeken Deze map

Adresboek Opties Afmelden

Berichten

Beantwoorden Allen beantwoordt Doorsturen Verplaatsen Verwijderen Ongewenste e-mail Sluiten

Concepten
Ongewenste e-mail
Postvak IN (49)
Verwijderde items (321)
Verzonden items

Klik hier om alle mappen weer te geven

MT
bajesagenda
locatiebeleidsplannen
osa
overleg adjuncten
regiovoorzitters
sollicitanten
uitnodigingen
vreemdelingen
werkgroep JP

Mappen beheren...

verhaal training "Bezieling"
Winie Hanekamp [W.Hanekamp@exodus.nl]

Verzonden: dinsdag 7 juni 2011 14:58
Aan: Eerbeek, Jan
Bijlagen: [Overzicht-modules-training.doc \(28 kB\)](#) [Als webpagina openen]

Hallo Jan,

Je vroeg om een kader m.b.t. het verhaal dat ik van jou wil opnemen in het handboek van de training.

Het eerste deel van de training en het handboek gaat over bezieling/motivatie/kernkwaliteiten. Hierin behandelen we Vragen als:
Waarom wil je kinderen van gedetineerden begeleiden als vrijwilliger? Wat bezielt je, wat breng je en wat haal je, wat zijn je talenten, wat zijn je drijfveren tot dit vrijwilligerswerk.

Ik heb de onderwerpen van alle modules van de hele training bijgesloten.

Wil jij ingaan op het thema: "bezieling" je kan iets zeggen over ziel, en geest en inspiratie. Ook de bezieling van Exodus (het begin in de kelder en waarom) kan een onderwerp zijn in jouw verhaal. Vanuit jouw professe en ervaring geschreven. Maar graag in verbinding met het vrijwilliger-zijn voor kinderen/families van gedetineerden. Zie het als een beschouwende tekst en leesbaar voor jong/oud, intellectueel en minder intellectueel.

Succes!

Ik wil het graag uiterlijk ontvangen na de zomer: 1 september.

met vriendelijke groet,

Winie Hanekamp
Landelijk Coördinator Ouders, Kinderen en Detentieproject (OKD)

Exodus Nederland
Morssingel 5
2312 AZ Leiden
T 071 516 19 50 F 071 516 19 65
M 06 12 23 39 52

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag

Exodus biedt gemotiveerde (ex-)gedetineerden de kans de criminaliteit achter zich te laten en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Meer informatie? www.exodus.nl

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan ons te melden en het bericht te vernietigen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Verbonden met Microsoft Exchange